

De Tien Geboden, de tien regels, die God aan Mozes gaf

Jezus noemde als belangrijkste regel dat je van God moest houden.
en op nummer twee stond dat je van de mensen net zo moest houden als van jezelf.

Wat is jouw top 3?

1.....

2.....

3.....

God zegt: "Ik ben de God die jullie bevrijd heeft uit Egypte.

1. Je mag geen andere goden dan mij vereren.
2. Je mag geen beelden vereren.
3. Je mag mijn naam niet misbruiken.
4. Je mag niet werken op zondag, de zevende dag. Dat is de rustdag die ik gegeven heb. Het is een dag voor vreugde, liefde en gebed.
5. Je moet eerbied hebben voor je ouders.
6. Je mag niemand doden.
7. Je moet goed voor je man of je vrouw zorgen.
8. Je mag niet stelen.
9. Je mag niet liegen.
10. Je mag niet jaloers zijn op wat andere mensen hebben."

