

Er was eens een mens  
die was als het graan,  
Die ook heel alleen  
naar de aarde zou gaan.  
Hij deed wat Hij kon,  
Zijn lichaam werd brood,  
Hij deelde zich uit  
en toen ging Hij dood.



Maar toen kwam nieuw leven  
en werd het heel groot.  
Het werd zelfs meer,  
je kon het goed zien.  
Van eentje alleen  
werden het er wel tien!



Jezus heeft zich  
voor allen gegeven  
en zo komt een ieder  
steeds nieuw weer tot leven.



Dit is het verhaal  
van een korreltje graan,  
dat helemaal alleen  
in de aarde zou gaan.  
Het was daar heel eenzaam.  
Het ging zelfs dood.